

## Hififreak en het internetloeren

Sinds de aanschaf van een modem in het jaar 2000 en de herstart van mijn hifibezigheden, is er een wereld voor me open gegaan. In het weekend loeren op allerlei sites die betrekking hebben op (oude) hifi behoort sindsdien tot de vaste rituelen. Even kijken op sites die zich gespecialiseerd hebben in zestiger, zeventiger en tachtiger jaren hifi willen je laten geloven dat hifi een goede belegging is. Dan maar even kijken op een site waar de richtprijzen voor tweedehands apparatuur vermeld staan. Mijn mond valt open bij de genoemde prijzen. Dan maar even kijken op die Amerikaanse site. Ik val stil, knijp mezelf eens flink in mijn oorlel, waarna ik stevig mijn kiezen in mijn "natte lap" zet. Direct kom ik tot de conclusie, dat er in beide gevallen een signaal naar mijn hersenen gestuurd wordt, want ik ervaar pijn. Mijn oorlel gloeit slechts na, maar mijn natte lap zwelt op tot een dikke ouwe ruwe spons. Gelukkig, ik leef nog, dus ik heb 't goed gezien. Die Yank vraagt 398,00 dollar voor een Marantz receiver Model 2245. Laat ik nu voor een zelfde type, inclusief houten console, slechts € 20,00 betaald hebben. Ik ben zo blij als iemand, die zojuist de hoofdprijs in de Duitse lotto gewonnen heeft. Maar dat gevoel is slechts van tijdelijke aard. De euforie maakt plaats voor Hollandse nuchterheid. Waar zijn ze nou helemaal mee bezig? Op dit moment bieden sommige mensen € 70,00 voor een Marantz instapreceiver Model 2216 uit 1977, terwijl dit apparaat toendestijds voor zo'n fl. 500,00 over de toonbank ging! Nu, ruim vijftientig jaar wil men mij laten geloven dat dat apparaat nog eenderde van de prijs waard is? An me hoela! Gekkenwerk! Maar ja, er zijn van die gekken die het betalen. Ik prijs me vanaf dit moment gelukkig dat ik er een paar voor een m.i. redelijke prijs gekocht heb en dat ik niet mijn zinnen gezet heb op quadro-receivers, scopetuners en andere Marantzgrootheden. Ik vind ze in een woord schitterend, maar ik beperk me tot de kleinere receivers, waar het ooit voor mij mee begon. Mijn ouwe 2216 leeft waarschijnlijk niet meer, maar gelukkig heb ik me nu ontfermd over een paar broertjes van mijn ouwe getrouwe. Ik vertroetel ze, koester ze als een rijke schat en stel alles in het werk ze te laten genieten van een welverdiende ouwe dag.



Ik moet u iets bekennen: Ik reken me sinds kort ook tot de bovengenoemde gekken. Ik heb m.i. een vermogen betaald voor een oude aftandse receiver, omdat ik iemand gelukkig wil gaan maken. De a.s. gelukkige bekende me onlangs, zo gecharmeerd te zijn van mijn 2216 receivers, dat hij ervan droomde. Ik weet zeker dat hij mijn cadeautje, een 2216 receiver, erg mooi zal vinden en hem zal vertroetelen.

Ik houd u op de hoogte, hoe de receiver ontvangen is.

© [www.hififreak.nl](http://www.hififreak.nl)